

## Tijd

Tijd rukt een voor een  
de haren uit,  
die eens het hoofd  
in weelde bemanden.

Wat rest is weinig...  
is weinig meer  
dan een kalende liefdesdichter  
met haar slechts op zijn tanden.

Zijn verzen zijn wrang,  
want steeds vaker  
ziet hij mogelijk liefdesgeluk  
op een kaal hoofd verzanden.

## Brief van een grafdelver aan een ochtendkrant

De zo onverhoeds nieuw vrijgekomen tijd  
met het overijld verscheiden,  
nu een jaar geleden,  
van mijn bijzit  
heb ik in hoofdzaak gewijd  
aan schrijnomheiningenreparatiewerkzaamheden.  
Maar nu paal en perk zijn rechtgezet,  
zoek ik weer een concubine.  
P.S. Dit onder de titel "doodgraver z.k.m."

## Martin Bier

1.  
Na jaren therapie...  
Langzaam ontluiken  
roze tulpen  
op de nog drassige grond  
van de pasgewiede tuin

2.  
Het vuil verzameld  
in één hoek van de sloot-  
eind van de winter

3.  
Een schrijvertje...  
gevangen in de kelk  
van een waterlelie

4.  
Diner bij kaarslicht  
de schaduw van haar wijnglas  
lichtjes dansend

## Arnold Vermeeren

## Tijd

Waarom slechts die ene richting?  
Op de automatische piloot  
- en zonder remmen.  
Vliegensvlug kijk ik om mij heen.  
In mijn angst voor de dood,  
vrezend iets te missen,  
of me te vergissen;  
in de keuze van het raampje.

## Zij

Zonder zegen, zonder zaligheid  
belooft zij harde wegen  
torsend, buigend onder moeite  
en verdriet  
Onzeker.

Hunkerend, nee smachtend  
naar het zachte gras  
om te liggen met het leven  
spelend, belevend liefde gevend  
en zorgeloos.

Voort en voort  
over het dunne harde koord  
een meter boven het zachte gras  
Onzichtbaar.

Noodlijdend het Noodlot aanwendend  
opziend naar een onzichtbare spiegel  
groeven, kraaiepoten  
in een gaaf gezicht  
Onzichtbaar.

Tik tik tik  
ouderdom en dood,  
enkel in het hoofd  
Schoonheid glanst, een mooie tijd  
Zichtbaar.

Vol van liefde zegt hij dan:  
Zij, dat ben jij.

## Jelle Peters